

Tyrkisk

Bezelye zerinde prenses

- Danimarkadan bir hikaye





Bir zamanlar bir prens varmış. Bir prenses arzu ediyormuş ama gerçek bir prenses olmalıydı. Bu nedenle, bulmak için tüm dünyayı dolaşmış, ancak sürekli yolda onu engelleyen şeyler varmış.



Her yerde prensesler varmış aslında, fakat gerçek mi sahte mi bir türlü çözemiyordu, çünkü doğru olmadığını inandıran şeyler varmış. Bu yüzden yuvasına geri döndü ve çok üzgündü, çünkü gerçek bir prenses arzu ediyordu.



Yıldırım, gök gürültüsü ve bol yağmurlu olan bir günde şehrin kapısı çalı verdi. Yaşlı kral kapıyı açmaya gitti. Kapı önünde duran bir prenses vardı.



Ama görünüşü bir prenses gibi değildi. Yağmurdan ıslak ve kirliydi ve elbiselerinden aşağıya doğru damla damla su akıyordu.



"Evet, muhtemelen anlayacağız!" diye düşündü yaşlı kraliçe. Kraliçe hiçbir şey söylemedi, ancak yatak odasına gitti ve yatağın dibine bir bezelye bıraktı. Sonra yirmi döşek ve yirmi yorgan aldı ve hepsini bezelyenin üstüne tek tek serdi. Prenses bu gece burada yatacaktı.



ZZzzzz



"Ah, çok kötü! Bütün gece neredeyse hiç uyumadım!" dedi prenses. Yatakta bir şey varmış gibi hissettim. Sert bir şeyin üzerinde uzanıyordum, bu yüzden vücudumun her yeri morarmış! Oldukça berbattı! "Prensesin yirmi döşek ve yirmi yorganın arasından bezelyeyi farketttiği için onun gerçek bir prenses olduğunu anladılar.



Sadece gerçek bir prenses bu kadar hassas olabilirdi. Prens onu karısı olarak aldı, çünkü artık gerçek bir prensesi olduğunu biliyordu, ve bezelyede kimsenin eline geçmeyeceği bir sergiye götürüldü.



ve bezelyede kimsenin eline geçmeyeceği bir sergiye götürüldü. Bu hikayede burda sona erer.



Finn flere fortellinger på morsmal.oslomet.no

Fortellingen er laget med figurer og tegninger fra Aursmoen barnehage